

Bedroefd nemen wij afscheid van

JULIA LEMMENS' VOETEN EN BENEN

Die Julia sinds haar prille peuterjaren overal heen droegen waar ze heen wilde. Van de kleuterschool naar de muziekschool en later naar het orkest. Die haar kilometers jog-genot schonken in het stadspark. Die haar later, in datzelfde park, nog nauwelijks tot bij een bankje brachten, om er wat uit te rusten. Die haar onverwacht in de steek lieten kort na haar 41ste verjaardag op **17 augustus 2012**.

*Dit melden u met droefheid de familie
Brems-Lemmens*

Bedroefd nemen wij afscheid van

JULIA LEMMENS' HANDEN EN ARMEN

Waarmee ze haar kleine broertje droeg en later haar eigen kinderen. Die ze altijd uit de mouwen stak bij de jaarlijkse voorbereiding van het veel te uitgebreide kerstdiner. Waarlangs haar muzikale talent naar buiten vloeiende en waarmee ze fingerspitzengefühl legde in honderden piano-etudes en –sonates. Waarmee ze ontelbaar veel akkoorden aansloeg, tot en met dat laatste krampachtige mineurakkoord op **23 december 2012**.



*Dit melden u met droefheid de familie
Brems-Lemmens*



Bedroefd nemen wij afscheid van

JULIA LEMMENS' STEM

Waar ze zelf niet zo gek op was, maar haar kinderen des te meer – wat hielden ze van de kinderliedjes die ze voorzong, en de bedverhaaltjes die ze voorlas. De stem waarmee ze hen als tieners ook wel eens luidkeels tot de orde riep. Waarmee ze hen die ene ochtend plots niet meer kon zeggen hoe graag ze hen zag, de ochtend van **29 maart 2013**.

*Dit melden u met droefheid de familie
Brems-Lemmens*

Bedroefd nemen wij afscheid van

JULIA LEMMENS' BUIKSPIEREN

Die ze koesterde. Niet omdat ze haar het perfecte buikje hadden geschonken, wel omdat ze samen nog in blijde verwachting waren geweest van twee flinke zonen en een dochter. Buikspieren die ze een paar uur lang vervloekte toen ze hen op de wereld moest persen. Iets waar ze met heimwee aan terugdacht toen ze vroegtijdig uit haar leven stapten, op **8 juni 2013**.

*Dit melden u met droefheid de familie
Brems-Lemmens*



Bedroefd nemen wij afscheid van

JULIA LEMMENS' KAUW-EN SLIKSPIEREN

Waarmee ze zo kon genieten van een wijntje en een eenvoudige pasta. Waarmee ze – nerveus als ze was – menige balpen kapot had gekauwd. Waarmee ze even had moeten slikken toen ze vernam dat ze ongeneeslijk ziek was. Waarmee ze plots geen hap meer door haar keel kreeg. Waarmee ze zelfs haar verdriet niet meer kon verbijten, op **16 augustus 2013**.

*Dit melden u met droefheid de familie
Brems-Lemmens*



Bedroefd nemen wij afscheid van

JULIA LEMMENS' BORSTSPIEREN

Waar ze als puber zo naar had gestaard in de spiegel. Waar ze later de liefde van haar leven had tegenaan gedrukt. En nog later hun kinderen. Waarmee ze kilo's bouwmaterialen had getild tijdens de verbouwingen van de gezinswoning. Waarmee ze uit volle borst had gezongen. Die ze trots als een pauw, fier als een moederkloek vooruit had gestoken toen haar oudste zoon afstudeerde. Die het voorgoed lieten afweten op **29 november 2013**.

*Dit melden u met droefheid de familie
Brems-Lemmens*



Bedroefd nemen wij afscheid van

JULIA LEMMENS' ADEMHALINGSSPIEREN

Waarmee ze probeerde rustig in- en uit te ademen voor het optreden. Waarmee ze haar brillenglazen bewasemde, om ze nadien op te poetsen. Waarmee ze heel af en toe de stress van zich afrookte. Waarmee ze haar laatste adem uitblies op **6 maart 2014**.

*Dit melden u met droefheid de familie
Brems-Lemmens*

**MENSEN
MET ALS STERVEN
IN STAPJES.**

**STOP DE AFTAKELING,
DONEER VOOR ONDERZOEK.**

ALS of Amyotrofische Laterale Sclerose is een ongeneeslijke aandoening die de motorische zenuwcellen aantast. Daardoor verliezen patiënten stapsgewijs de controle over hun lichaam en treedt verlamming in. Spiergroep na spiergroep valt uit tot de patiënt na 2 à 5 jaar sterft, bij vol bewustzijn. Want ALS tast de cognitieve functies niet aan. De oorzaak is nog onduidelijk en het proces voorlopig onomkeerbaar. Met uw gift steunt u het broodnodige onderzoek naar ALS en de begeleiding van ALS-patiënten.

BE 28 3850 6807 0320

ALSLIGA.BE

