

► **Leuven** Luc Daenen op bedevaart voor patiëntenfonds

## Compostela-tocht sluit af met benefiet

Luc Daenen stapt van het Spaanse Compostela naar Leuven. Zaterdag begint hij eraan, ten voordele van de liga voor ALS, een aandoening van de motorische zenuwcellen in ruggenmerg en hersenstam. De bedevaart eindigt op een benefiet in Leuven.



**FIGUUR VAN DE DAG**

DE MAN VAN DE DAG GEKOZEN DOOR DE REDACTIE VAN HET NIEUWSBLAD

**Lore Callens**

**L**uc Daenen neemt zaterdagavond de trein naar Santiago de Compostela en vertrekt van daaruit te voet naar Leuven, waar op 28 juni een benefietactie voor de ALS-Liga plaatsvindt op de Grote Markt. 'De tocht doe ik in de eerste plaats voor mezelf', geeft hij toe. 'Dat ik het aan een goed doel kan koppelen, is mooi meegenomen.' Twee jaar geleden maakte hij al eens een pelgrimstocht, maar toen vertrok hij van hieruit richting Spanje, zoals de meeste pelgrims. 'Ik besliste pas twee weken voor mijn vertrek om het te doen, en gaf toen mijn huis en job op. Ik had nood aan bezinning, aan tijd voor mezelf. En ik keek uit naar de fysieke uitdaging.'

'Iemand had me aangeraden om geen tent mee te nemen, en inderdaad, ik kon altijd wel ergens terecht. Op de Camino Frances in

### Wie is?

#### Luc Daenen

- Tekenaar, 40 jaar.
- Woont in Leuven.
- Deed twee jaar geleden al eens een voettocht naar Santiago de Compostela om in het reine te komen met zichzelf.
- Wil de voettocht nu in de omgekeerde richting maken om het hoofdstuk helemaal af te sluiten én om geld in te zamelen voor de ALS-Liga, een organisatie die zich inzet voor de patiënten van de ongeneeslijke spierziekte die ook de bekende wetenschapper Stephen Hawking trof. De oorzaken van de ziekte zijn niet gekend, en er bestaat ook geen behandeling. (kh)

Spanje was het geen probleem: dat is een beschermd monument en er zijn allerhande pelgrimsherbergen. Ook in Zuid-Frankrijk ging het vlot. Vanaf Midden-Frankrijk heb ik op de vreemdste plaatsen geslapen: in een tent in iemand zijn tuin, op de toeg van een jeugdhuis, op de grond van een voetbalkantine, op de bühne van een schoolje. Op een gegeven moment ontmoette ik zelfs mensen die me te slapen legden in een wijn- en champagneloods.'

Voor hem was het een spirituele tocht, maar het was ook hard. 'Soms kwam je dagenlang niemand tegen en begon je dingen te vertellen bij de lokale bakker om toch iets te kunnen zeggen. Ik ben misschien vier of vijf mensen tegengekomen die de tocht in de omgekeerde richting maakten. En toch ik wil het nu ook zo doen, hoe eenzaam het ook is.'

In de middeleeuwen deden ze de



Luc Daenen met de mascotte van de ALS-liga. ©Johan Van Cutsem

bedevaart in een cirkel, en Luc Daenen wilde dat ook doen. 'Het is er door omstandigheden niet van gekomen, maar de idee bleef wel hangen. Ik droom soms nog van stukken van mijn tocht en wil de cirkel rondmaken. Bovendien doe je een tocht normaal gezien naar een heilige plaats en nu stap ik in de richting van de plaats waar ik geboren ben, waar mijn vrienden en familie wonen. Ook dat is me heilig.'

Bovendien is zijn tweede tocht gekoppeld aan de AFS-Liga. 'Ik leerde de vereniging kennen toen ik als

karikatuurtekenaar werd gevraagd op een van hun weekends. De meeste ALS-patiënten sterven al na drie, vier jaar omdat hun slikspiereën verslappen, zodat het speeksel in hun longen terecht komt. Ik heb veel terminale patiënten ontmoet en dat heeft me erg aangegrepen. Ik heb ook veel sympathie voor de voorzitter, die al dertig jaar met de ziekte leeft. Nu de liga een opvangcentrum voor de patiënten wil uitbouwen, wil ik hen graag steunen.'

**Lezersservice**

[www.alsliga.be](http://www.alsliga.be)